

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Θρησκευτικά Δ΄ Δημοτικού

Ενότητα 36

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



- ✓ Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας
- ✓ Ἐμεινε μικρός ορφανός από πατέρα
- ✓ Η μητέρα του Ανθούσα αφοσιώθηκε με αγάπη στο παιδί της
- ✓ Από αυτή γνώρισε τη χριστιανική πίστη
- ✓ Σπούδασε **Ρητορική** και **Θεολογία**

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



- ✓ Αγάπησε την επιστήμη, μα πάνω απ' όλα αγάπησε το Χριστό
- ✓ Βαφτίστηκε χριστιανός σε μεγάλη ηλικία και έγινε ασκητής για πολλά χρόνια

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



- ✓ Αργότερα έγινε ιερέας, πολύ αγαπητός στο λαό για την αγάπη που έδειξε στους φτωχούς
- ✓ Καθημερινά περισσότεροι από τρεις χιλιάδες άστεγοι και φτωχοί έβρισκαν ένα ζεστό πιάτο φαγητού στα συσσίτια που είχε οργανώσει

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



- ✓ Για την αγία του ζωή, εκλέχτηκε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και συνέχισε και από τη θέση αυτή το σπουδαίο έργο του
- ✓ Μιλούσε πολύ ωραία και γι' αυτό του έδωσαν το όνομα **Χρυσόστομος**, αυτός δηλαδή που έχει χρυσό στόμα, μιλάει πολύ όμορφα

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



- ✓ Ήταν αυστηρός με τους πλούσιους, άδικους και σκληρούς που ζούσαν αμαρτωλή ζωή και περιφρονούσαν τους φτωχούς
- ✓ Μάλιστα έλεγξε ακόμα και την ίδια την αυτοκράτειρα Ευδοξία, γεγονός που ενόχλησε ιδιαίτερα τους άρχοντες

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



- ✓ Για τους παραπάνω λόγους, οι «δυνατοί» τον εξόρισαν στα βάθη της Αρμενίας
- ✓ Μετακινήθηκε την περίοδο της εξορίας του σε πολλά μέρη περνώντας πολλές και βαριές κακουχίες

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



- ✓ Πέθανε από τις κακουχίες της εξορίας
- ✓ Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους αγίους της Εκκλησίας μας
- ✓ Έχει γράψει πολλά και σπουδαία κείμενα, με σημαντικότερο και γνωστότερο τη Θεία Λειτουργία που τελείται τις περισσότερες Κυριακές του χρόνου στους ναούς μας

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



- ✓ Η μνήμη του τελείται δύο φορές το χρόνο, στις 27 Ιανουαρίου και στις 13 Νοεμβρίου, ημέρες κοίμησης και ανακομιδής των λειψάνων του

Ιωάννης ο Χρυσόστομος



- ✓ Πέρα όμως από τις μέρες μνήμης του, η Εκκλησία μας όρισε λόγω της μεγάλης προσφοράς του στα γράμματα, να γιορτάζεται και στις 30 Ιανουαρίου, μαζί με δύο άλλους μεγάλους αγίους της Εκκλησίας, Μ. Βασίλειο και Γρηγόριο τον Θεολόγο) και να θεωρούνται μαζί οι προστάτες των γραμμάτων (3 Ιεράρχες)